

## Als nieuw!

Geachte gemeenteleden,

In een wereld waarin behoefte is aan vindplaatsen van geloof, hoop en liefde, biedt de kerk een plek van rust, bezinning en ontmoeting. De kerk is een plek om God en elkaar te ontmoeten, waar we naar elkaar omzien en elkaar steunen. Een waardevolle plek om met elkaar te vieren, te eten, te praten en te leren.

Vanaf 1 januari 2025 zijn wij één gemeente. Een nieuw begin, een nieuwe uitstraling van onze geloofsgemeenschap, voor velen een nieuwe plek met nieuwe ontmoetingen, nieuwe ervaringen, nieuwe verhalen, nieuwe inspiratie. Maar met dezelfde God, de Eeuwige, die ons met zijn Geest geleidt aan de hand van zijn woord.

Om onze kerk in stand te houden, is er naast inzet als ambtsdrager en vrijwilliger geld nodig. We krijgen als kerk geen subsidie. Daarom organiseert de Protestantse Kerk Assen ieder jaar de actie Kerkbalans. Ook dit jaar vragen we weer om uw bijdrage.

Om alle diensten, activiteiten en ontmoetingen te kunnen bekostigen hebben we in 2025 een bedrag van gemiddeld minimaal €215,- per gemeentelid nodig.

Geeft u op dit moment meer dan dit bedrag per jaar? Dan vragen wij u om als dat voor u mogelijk is uw bijdrage met 3,5% te verhogen, in verband met de gestegen kosten. Is het minimale bedrag van €215,- voor u te hoog? Dan vragen wij u om naar draagkracht bij te blijven dragen. **Ieder bedrag is welkom!**

Uw/jouw bijdrage aan de actie Kerkbalans is onmisbaar. Met uw en met Gods hulp zijn we samen kerk. Alvast hartelijk bedankt voor uw toezegging! Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

De actie Kerkbalans is uitsluitend voor de kerk. De diaconie organiseert in 2025 een aparte actie.

Gerard Schoep,  
voorzitter AK

Diedrik Pepping,  
voorzitter De Drieklank

René de Vries  
wijkgemeente Jozefkerk

Thilla Franken,  
voorzitter Vredenoord

Ernst Lutgert,  
voorzitter College van Kerkrentmeesters



Gezamenlijke kerkdienst 22 september 2024  
Foto: Otto Lussenburg



Gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag 2024  
Foto: Daan Kraan