

# BIZARRE BIJBEL VERHALEN

**18 juni** Een waanzinnig verzoek, *een verbijsterend antwoord* (Gen. 22: 1-19) • Vries, Bert Altena

**25 juni** Messiaanse prostitutie, *een vroom seksschandaal* (Genesis 38)  
• Adventskerk, Helene van Noord

**25 juni** De gelofte van Jefta (Rechters 11: 30-40)  
• De Bron, Esther Struikmans

**2 juli** Vuur en zout, *een huiveringwekkend verhaal* (Genesis 19: 1-29)  
• De Bron, Harry Harmsen

**2 juli** De gelofte van Jefta (Rechters 11: 30-40)  
• Vries, Bert Altena

**9 juli** Een afschuwelijke oorlogstactiek, *hoe kinderen sterven op de rotsen* (Psalm 137) • De Ontmoeting, Harry Harmsen

**16 juli** Zonen van God delen het bed met dochters van de aarde (Genesis 6: 1-4) • Doopsgezinde kerk, Foekje Dijk

**16 juli** Wie niet horen wil moet voelen, *aansporingen tot lichamelijke straf bij de opvoeding* (Spreuken en Sirach 30:1) • Vries, Bert Altena

**16 juli** De beer is los, *een weerzinwekkend verhaal* (II Koningen 2: 23-25) • De Bron, Peter van de Peppel

**23 juli** Hoe twee dode vrouwen ontwaken, *wat niet kan en toch gebeurt, wat niet gebeurt en toch kan* (Marcus 5: 21-43) • Jozefkerk, Ron Koopmans

**30 juli** Het bevrijde Israël zingt, terwijl Egypte ten onder gaat in de Rietzee, *is Israëls bloed roder dan dat van Egypte?* (Exodus 15) • Opstandingskerk, Roeland Busschers

**6 augustus** Monsters aan de macht, *het mysterie van het getal 666* (Openbaring 13: 18) • De Ontmoeting, Peter van de Peppel

Er staan mooie verhalen in de bijbel maar ook gruwelijke en bizarre. Daar lopen we vaak met een boog omheen. Voorgangers uit Assen en Vries gaan de uitdaging aan een aantal van die verhalen in kerkdiensten aan de orde te stellen.

**18 juni t/m  
6 augustus  
DIVERSE KERK-  
DIENSTEN IN  
ASSEN EN VRIES**

**ADRESSEN EN  
TIJDEN**

Adventskerk, Lindelaan 49,  
Assen – 10:00 uur

De Bron, Einthovenstraat 28  
Assen – 10:00 uur

Doopsgezinde Kerk, Oranje-  
straat 13 Assen – 10:30 uur

Dorpskerk, Brink 3  
Vries – 9:30 uur

Jozefkerk, Collardslaan 2  
Assen – 9:30 uur

Opstandingskerk, Wilgen-  
beemd 2 Assen – 10:00 uur

De Ontmoeting, Vesteplein 5  
Assen – 10:00 uur

# LEZING RELIGIE EN GEWELD

## WANNEER

**14 juni 2017, 20:00 uur**

## WAAR

**Ontmoetingshuis Vries  
(naast de kerk)**

## KOSTEN

**Toegang gratis, vrijwillige gift  
bij de uitgang**

## INFO

**bert.altena@hetnet.nl  
Zie ook [www.pkn-assen.nl](http://www.pkn-assen.nl)**



# SAM JANSE

Als inleiding op de serie Bizarre Bijbelverhalen komt Sam Janse een lezing houden in Vries over religie en geweld. Over dit onderwerp schreef hij het boek: *Is het de schuld van de Ene*. In gesprek met Paul Cliteur en anderen over religie en geweld.

Dr. Sam Janse is predikant en publiceert regelmatig, o.a. in dagblad Trouw.