

De Adventskerk – Wijkgemeente Vredenoord Assen 22 maart 2020

Vierde zondag van de 40 dagen, "Laetare – Verheug u!"

Orgelspel - Welkom aan alle luisteraars

Aanvangslied: NLB 122: 1 en 3

Stilte

Bemoediging

v.: Onze hulp is de Naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: aan mensen uw betrokkenheid niet onthoudt
en zegt 'Ik ben er bij'
a.: Als teken van leven
begin van bevrijding

Drempelgebed (gezongen of gesproken)

V.: Die aan ons vasthoudt
Ons leven ten goede:

**A.: Sta ons voor ogen,
Doe ons elkaar zien
Zoals Gij ons ziet!**

V.: Die ons geroepen hebt
A.: Hoor ons gebed

Kyrie beantwoord met: '**Wees genadig, kom bevrijden**'. *Kyrie eleison* (voorganger, daarna allen)

Groet: v. De Ene zal bij u en jou zijn **a. De Ene zal u bewaren**

Gebed van de zondag

Lezing Exodus 7, 8 – 25 **Zingen:** Lied NLB 756

Overweging **Zingen:** Lied NLB 803: 1,2,4,6

Inzamelings van de gaven

Voorbeden

v.zo bidden en zingen wij samen: (NLB 331)

- stil gebed

- *allen:* Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied: NLB 909

Wegzending en zegen – beantwoord met een gezongen Amen

Voorgangers: ds. Helène van Noord en ds. Roeland Busschers

Organist : Wietse Meinardi

mmv Een groep zangers uit de wijkgemeente